

Een dagje zeilen: De dag van de stemmenzuiker



Beleef het op een Botter

Een dagje zeilen op de Zuiderzee is voor iedereen toch een beleving. De dag van de stemmenzuiker met authentieke botters is een dag zeilen op het Eemmeer en u brengt een bezoek aan museum Spakenburg of de Spakenburgse visafslag.

Genieten op de Zuiderzee

Het stoerste visserschip van de vroegere Zuiderzee heeft een schat aan traditie. Het varen met zo'n schip dwingt dan ook enorm veel respect af. Die belevenis willen we graag met u delen. Ook in wedstrijdverband en met meerdere schepen kan gevaren worden. Zeiltechnisch is het indrukwekkend (groots, en met enorme krachten), er wordt ook de hulp van de bemanning ingeroepen.

De beleving van de gasten bestaat onder andere uit: een historisch verhaal over de visserijtechnieken en Spakenburg. Deze begint met een inleiding in ons Schippershuys, waar u een schat aan informatie aantreft betreffende botters, vissen op de Zuiderzee en het leven in Spakenburg in het algemeen. Tijdens het varen (zeilen) kunt u met al uw vragen terecht bij de schippers.

Een actieve deelname tijdens het zeilen. Onder de deskundige leiding van de schipper en zijn maat, wordt u het zeilen op een botter bijgebracht. Tijdens het zeilen wordt alles gezamenlijk aangepakt; grootzeil aan, fok vieren, zwaard erin, zwaard eruit. Maar niet iedereen hoeft perse een taak te hebben. De rest van de bemanning rust uit en geniet van de omgeving.

De dag van de stemmenzuiker

Een dagje Spakenburg beleven is een garandeert succes. Cultuur snuiven met een sportief element iedereen komt aan zijn trekken. Het kan met een dagarrangement op de voormalige Zuiderzee.

Het programma:

- 10.30 uur: Ontvangst met een stevig **vissersontbijt** in 't Schippershuys
- 11.00 uur: **Palaver** met een korte historische inleiding en het indelen van de schepen.
- 11.15 uur: Bezoek de Spakenburgse **Visafslag** waar de visafslager voor u klaar staat om naast een historische vertelling op een ludieke manier makreel te veilen.
- 12.30 uur: Afvaart. De Zeilen worden gehesen en de tocht over de voormalige Zuiderzee kan beginnen.
- 13.00 uur: **Schippersborrel** met verse Haring.

Tijdens het varen wordt u natuurlijk goed verzorgd met de nodige consumpties.

- 13.30 uur: Borrelhapjes
- 16.30 uur: **Aankomst** in de haven van Spakenburg
- 16.45 uur: Naborrelen met natuurlijk veel visserslatijn.
- 17.00 uur: Warm en/of koud **buffet**
- 19.00 uur: Einde arrangement

Bij deze Zeildag vanuit Spakenburg is inbegrepen:

- Huur schip voor 4 uur
- Ontvangst met een **vissersontbijt**

- Bezoek aan de Spakenburgse visafslag
- **Schippersborrel** met verse haring
- Borrelhapjes
- Warm en koud **buffet**
- Onbeperkt consumpties

Prijs: vanaf € 125,00 per persoon (All-in).
Minimum aantal personen is 12.

De prijs van deze zeildag vanuit Spakenburg op klassieke bidders is geldig tot en met 31 december 2022.

boek nu deze trip online

